

Nordpolen, den 1. december

Kære

Jeg skriver til dig her fra Nordpolen. Det er mig, Nissen Nabanok, som også skrev til dig sidste år.

Jeg skriver til dig med den glædelige nyhed, at Bobo fløj afsted i går for at være hos dig i dag. Han dryssede sit løbehjul med flyvestøv og fløj afsted i går. Jeg kommer til at savne ham, men jeg ved også, hvor glad han er for at bo hos dig hver december. Der er bare så hyggeligt hjemme hos jer. Har du mærket noget til ham? Han bør være kommet frem til jer nu. Måske kan du råbe "Velkommen, Bobo". Det skal han nok høre.

Jeg glæder mig også til en rolig december i år. Ikke ligesom sidste år, hvor jeg måtte op til nisseprøven. Det var godt nok på et hængende hår, at jeg bestod. Og året før var min hund Nunu forsvundet, så der var jeg godt nok urolig. Heldigvis kom han jo tilbage igen.

I år har jeg tænkt mig at skrue helt op for julehyggen herhjemme. Klippe juleklip, bage julekager og ellers bare nyde roen med en god kop te her i min bløde lænestol.

Min nisseven Kamma er på besøg hos mig nu. Hun er lige kommet hjem fra en ferie på den tropiske ø Kimalka. Du kender nok ikke den ø, for mennesker kan ikke se den. Når menneskers skibe sejler i området, hvor Kimalka ligger, så kan sømændene ikke se andet end det blå hav. Når nisse-skibe sejler der, så tårner den grønne ø sig op af havet. Skibene lægger til ved den store havnebro, hvor gæsterne bliver modtaget med en kold is-te med kanelmag, og de får alle blomsterkranse på, lavet med røde blomster, der hedder julestjerner. Kender du dem? Det er min yndlingsblomst.

Når man er ankommet til Kimalka, handler det bare om at holde afslapningsferie. Jeg glæder mig til at høre mere om Kammes rejse til Kimalka om lidt. Hun står med en meget stor gave, der er lige så høj som hende selv. Den er til mig, og jeg skal åbne den nu.

Venlig hilsen NISSEN NABANOK

Nordpolen, den 2. december

Kære

Jeg fik brev fra Bobo i dag. Han har masser af lynbrevflyvestøv med. Det er det, jeg også bruger på brevene til dig, så de kan flyve lynhurtigt fra Nordpolen og hjem til dig.

Bobo skriver, at han er meget glad for at være kommet hjem til dig. Det gjorde ham så glad at høre nogen råbe velkommen. Han har fundet alle sine møbler frem, som efterhånden er ved at være mange. Sin reol, sin seng, sit spisebord. Sine strikkede tæpper og puder. Der er noget så hyggeligt, skriver han. Han føler sig meget hjemme, når han er hos jer.

Gaven fra Kamma, som hun havde med hjem fra øen Kimalka, hænger på væggen her i mit kontor nu. Den store gave viste sig nemlig at være et spejl. Det er ovalt og har smukke udskæringer af juleroser hele vejen rundt i det mørke træ, der omkranser selve spejlet.

Kamma købte spejlet hos nissen Mauria, som bor på Kimalka. Mauria har været i lære hos den formidable nisse, Dalimanka, som er en mægtig person for os nisser. Dalimanka vogter over den vigtige nissekvarts, som er en stor krystal, der er på øen Kimalka. Den sørger for, at nissemagien i hele verden opretholdes. Nissemagien er lidt af et mysterium for mange nisser. Men Mauria, som solgte spejlet, er altså for nylig udlært hos Dalimanka.

Det særlige ved spejlet er, at det er mit personlige spejl. Jeg er den eneste nisse, som kan spejle sig i det. Da Kamma kiggede i det i går, var der slet ikke noget spejlbillede af hende. Det var der til gengæld, da jeg kiggede i det. Men det føltes altså lidt mærkeligt at kigge i det spejl. Som om nogen kiggede på mig. Men det var jo bare mig selv.

Venlig hilsen

NISSEN NABANOK