

Nordpolen, den 1. december

Kære

Hvor er jeg glad for, at jeg har fundet lige præcis dig. Dit hjem passer helt perfekt til en lille nisse, jeg kender. Han er min nevø, og han hedder Bobo.

Mit navn er Nabanok, og jeg er en 451 år gammel nisse. Jeg bor i en lille hytte sammen med min hund Nunu på Nordpolen. Helt oppe på toppen af vores jordklode.

Og nu er det sådan, at min nevø Bobo stod og manglede et sted at bo i december, for i år skal jeg nemlig på stjernevandring. Det skal jeg hvert 12. år. Mere om det i et senere brev. Bobo, han bor hvert år i december hos et menneskebarn, for ellers er det ikke rigtig jul for ham.

Vi satte gang i menneskebarnsfinderens i går. Det er en jordklode på størrelse med en badebold, der står på et stativ. Måske kender du ordet globus? På denne særlige globus står navnene på alle børn i verden - der er over to milliarder børn i hele verden! Vi drejede på globussen i går, og den landede på dit navn. Det betyder, at Bobo skal flytte ind hos dig.

Så Bobo er lige nu i gang med at pakke sin taske, og så flyver han afsted på sit løbehjul i morgen. Ja, det er rigtigt, at han flyver. For vi nisser kender opskriften på noget særligt flyvestøv, der kan få næsten alt til at flyve.

Venlig hilsen NISSEN NABANOK

Nordpolen, den 2. december

Kære

Jeg har lige sagt farvel til Bobo, som fløj afsted på sit løbehjul, efter jeg havde drysset det med flyvestøv. Vi fik heldigvis lavet masser af flyvestøv sidste år. Nok til resten af vinteren i hvert fald. Man laver det ud af isbjørneklo, pels fra en polarrævehale, sneharetis, hvalrostand og en perle fra en østers.

Giv nu ikke opskriften videre til nogen. Det kan gå helt galt, hvis mennesker prøver at lave flyvestøv. Kun nisser kan lave det.

Jeg har også noget særligt lynbrevflyvestøv, som jeg bruger på de her breve, jeg sender til dig. På ganske få minutter kan mit brev flyve hele vejen fra Nordpolen og hjem til dig.

Bobo bør meget snart være fremme hos dig på sit løbehjul. Men du kommer nok ikke til at se meget til ham. Vi nisser gør alt, vi kan, for at gemme os fra mennesker.

Bobo kan godt lide at drille. Så jeg håber virkelig ikke, han får lavet alt for mange ulykker hos dig.

Jeg selv begynder min stjernevandring om en uges tid. Det bliver meget spændende. Jeg er hjemme igen inden jul, så jeg kan fejre juleaften med Bobo hjemme hos dig.

Venlig hilsen

NISSEN NABANOK