

Nordpolen, den 1. december

Kære

Nu er det endelig blevet december igen. Min absolut yndlingsmåned på året.

Det er Nabanok, der skriver dette brev til dig. Kan du huske mig fra sidste år? Min nevø Bobo boede hos dig hele december, og jeg kom og fejrede jul. Det er vel nok et dejligt hjem, du har.

Bobo er på vej hjem til dig igen og kommer nok i løbet af dagen. Jeg ville gerne have været med, men jeg kan desværre ikke rejse i dag. Jeg kan nemlig ikke finde min hund Nunu. Jeg så ham sidst i går aftes, og nu er han pist væk. Jeg kan desværre ikke rejse hjem til dig, før jeg har fundet Nunu.

Jeg blev lidt irriteret på Nunu i aftes. Det må jeg indrømme. Han havde været ude i sneen, og der var fodspor efter våde hundepoter over alt i min hytte. Jeg måtte tørre det op, mens Bobo havde travlt med at pakke til sin tur ned til dig. Måske tror Nunu, jeg er vred på ham, men det er jeg altså ikke. Jeg blev blot lidt irriteret. Ih, altså, jeg er så bekymret for Nunu. Hvor kan han være?

Der var god fart på Bobos løbehjul i morges, da han fløj afsted på det. Jeg fik lavet en god portion flyvestøv i sommer, og jeg dryssede masser på løbehjulet, så Bobo kunne komme hele vejen ned til dig. Han har godt nok glædet sig meget.

Nu vil jeg ud og kalde på Nunu. Håber jeg finder ham.

Venlig hilsen NISSEN NABANOK

Nordpolen, den 2. december

Kære

Du har nok ikke set noget til Bobo, selvom han er ankommet. Vi nisser, vi gør nemlig alt, vi kan, for at gemme os for mennesker. Men han er altså kommet frem til Danmark, det ved jeg.

En ting du kan gøre for, at Bobo skal føle sig ekstra godt tilpas er at råbe: "Velkommen Bobo." Han skal nok høre det.

Jeg fik brev fra Bobo allerede i går. Han har fået en god portion lynbrevflyvestøv med sig, så hans breve kan komme lynhurtigt frem til mig.

Jeg bruger også lynbrevflyvestøv på brevene, jeg sender til dig. På et par minutter kan brevene flyve fra Nordpolen til Danmark. Det var nissen professor Flanikatus, som opfandt flyvestøvet i 1262 - længe før jeg blev født for 452 år siden. Han skulle egentlig mixe en kur til en forkølet hvalros, men kom til at vælte bøtten med mixturen. Pulveret væltede ud af bøtten og dryssede ned på bunken med årets julekort. 57 julekort fløj fluks afsted, nærmest før professor Flanikatus nåede at se, hvad der var sket. Men på den måde fik 57 nisser allerede julekort i juli, og lynbrevflyvestøvet var opfundet.

Bobo skrev til mig, at han er virkelig glad for at være tilbage i dit hjem. Han har åbenbart et lille opbevaringsrum af en art til sin seng, bord og hvad han ellers havde af møbler hos dig sidste år. Men han er jo meget lille, så du har nok slet ikke opdaget de små møbler. Nu har han i hvert fald fundet møblerne frem igen.

Nunu er stadig ikke kommet hjem. I går gik jeg en lang tur og kaldte på ham. Det ligner ham ellers ikke at blive væk så længe. I morgen tjekker jeg, om han skulle være taget hen til min nisseven Kamma, som bor ikke så langt herfra.

Venlig hilsen

NISSEN NABANOK